

Årsberetning Kolby Forsamlingshus 2012

Det er blevet tid til endnu en beretning.

2012 startede med en Fastelavnsfest, og efter en pause viste det sig at blive noget af et tilløbsstykke. Vi havde en forventning om 20-25 deltagende børn men der mødte næsten 40 frem, så der måtte i hast frembringes flere slikposer. Så alle havde en god fastelavnssøndag.

Hen over foråret stod det i konfirmationernes tegn så salen blev malet i de nuværende lyse og venlige farver. Dette fremstod også i sommerens store fest i forsamlingshuset, nemlig det første bryllup i mange år. Forhåbentlig kommer der flere af disse store arrangementer til huset. Det er vigtigt for husets fremtid at der afholdes store fester her idet det er det største bidrag til indtægter. Særligt efter at vi mistede Højskolen. Her måtte vi desværre vinke farvel til en god og fast aktivitet i huset og dermed også et økonomisk bidrag.

Hen over året afholdtes også spiseaftener med stor deltagelse af lokalbefolkningen, så mon ikke spiseaftener er kommet for at blive. Det er utrolig vigtigt at have faste arrangementer der kan være medvirkende til at skabe et sikkert fundament under huset.

Ved juletid afholdtes den årlige julemarch, men pga. vintervejret med nedgang i deltagerantallet. Men det var et landsdækkende fænomen og vejret er vi jo ikke herre over. Vi er atter med igen den 1. søndag i december.

Mellem jul og nytår afholdt vi juletræ for børnene med omkring 20 børn til et par hyggelige timer omkring det store juletræ. Dette er også en tradition vi bør holde i hævd, da der ikke er mange steder tilbage på Samsø med juletræsfest.